

Zo gaat het in **groep 1 en 2**

Op Het Kofschip zijn er twee kleutergroepen; de **Kikkerklas (1/2A)** en de **Vissenklas (1/2B)**. Deze groepen hebben drie juffen: juf Annietha, juf Saskia en juf Jody. Zij werken alle drie op verschillende manieren aan dezelfde doelen en leerlijnen. Door een wekelijks overleg is er een goede samenwerking die zorgt dat de continuïteit gewaarborgd wordt in beide groepen.

Uw kind staat centraal

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past. Jonge kinderen leren door spel. Wij bieden uw kind dan ook in de kleuterklas spelenderwijs de beginselen van taal, rekenen, muziek, Engels, motoriek, sociaal emotionele ontwikkeling en 21ste-eeuwse vaardigheden aan. Bijvoorbeeld door kinderen in de (kleine) kring te laten vertellen, spelletjes, tabletgebruik, themataken, samen spelen/werken, Beebot (de beginselen van programmeren) en in groep 2 via de weektaken.

Eigen verantwoordelijkheid nemen vinden we nu al belangrijk. De oudste kleuters krijgen een weektaak waarbij ze zelf mogen bepalen welke taak, op welke dag ze doen in die week.

En de kleuters werken met het Digikeuzebord. Dit is een digitaal bord waarop de kinderen zelf kunnen aangeven welke activiteit ze willen doen en met wie. Het digitaal keuzebord heeft een online leerlingvolgsysteem met doelen en leerlijnen. Aan de hand daarvan wordt de ontwikkeling van uw kind door middel van observaties vastgelegd. Hierdoor hoeven de kleuters geen toetsen meer te maken.

Wij werken vanuit thema's uit de methode Kleuterplein, Kleuteruniversiteit of zelfbedachte thema's. Bij elk thema laten wij uw kind meedenken en -helpen bij de inrichting van een themahoek. Met behulp van de ouders verzamelen we passende spullen voor in deze hoek en ondernemen we passende activiteiten in de klas, komt er speciaal bezoek en maken we soms zelfs uitstapjes.

De kleuterjuffen gaan zich dit schooljaar professionaliseren op het gebied van Nederlands als tweede taal (NT2). Door deze opleiding kunnen zij kinderen van wie Nederlands niet de moedertaal is beter begeleiden.

Groetjes, Annietha, Saskia en Jody

